

LOGEERTIP

Het Nederlandse echtpaar Micky en Roger Lindelauf baten in Villedaigne (departement Aude) de B&B Domaine des Agnelles uit.

Beeld je even in: een dorpje van zevenhonderd inwoners idyllisch gelegen tussen de wijngaarden. Rondom heerst de ultieme rust en kabbelt het zoete leven heerlijk traag voort. In dit droomkader verwelkomen Micky en Roger hun vele gasten die de noordelijke kilte en het stresserende ritme even vergeten. "In de regio valt veel te zien, maar veel gasten blijven gewoon languit rond het zwembad liggen."

TEKST: KEVIN DE VOS.



Micky en Roger

"Genieten van lange zomeravonden in de Aude"

Een *maison d'hôtes* opstarten in het zuiden van Frankrijk, voor vele reisfanaten is het een grote droom. Maar voor Micky en haar echtgenoot Roger behoorde dat enkele jaren geleden niet meteen tot de belangrijkste prioriteiten. "In Nederland hadden we beiden een leuke job en een goed leven. Maar tijdens een feestje toonde een vriend enkele foto's van een pand in het zuiden van Frankrijk dat te koop stond. Afgaand op de foto's vond ik dat huis wel iets hebben. Het was zo erg dat we het kort daarop zijn gaan bekijken. Uiteindelijk is die aankoop niet doorgegaan, maar het idee om een B&B op te starten en ons leven drastisch om te gooien, liet ons van dan af niet meer los. Daarna zijn we een tiental mogelijke panden gaan bekijken. Op een dag zagen we op het internet foto's van een groot domein niet zo ver van Carcassonne. Het sprong er niet echt uit, maar toch wilden we het ter plaatse met onze eigen ogen gaan ontdekken. Wel, het was liefde op het eerste gezicht. Uiteindelijk hebben we het domein gekocht en in 2008 de deuren geopend voor onze eerste gasten."

Wijn en schapen

Soms vinden B&B-uitbaters in spe slechts vermolmde ruïnes terug, maar dat was hier niet het geval, zegt Roger. "De ruwbouw van het huis bevond zich in goede staat: op de muren, de vloeren, de plafonds, ... viel weinig aan te merken. Al die dingen waren netjes gerestaureerd. Dat mocht ook, want ze dateren van 1750. Maar de inrichting was echt volledig aan vernieuwing toe. Oorspronkelijk deed dit pand dienst als *bergerie* (een schapenfokkerij), maar nadien heeft de toenmalige eigenaar het omgebouwd tot *maison de maître* om later te eindigen als een wijndomein. Je ziet, deze plek heeft al een hele geschiedenis achter de rug."

Moderne twist

Door de rijke traditie van het huis en de landelijke ligging kozen Micky en Roger bij de inrichting voor een ietwat rustieke stijl zonder de nodige moderniteit uit het oog te verliezen. "We wilden vermijden dat het allemaal wat te traditioneel zou worden", zegt Micky. "Vandaar dat elke kamer een >



In Domaine des Agnelles heeft iedere kamer zijn eigen sfeer.



In de riante tuin en aan het zwembad kun je genieten van een zalige vakantie.

LOGEERTIP

Het geheim van het zuiderse leven: "Je levensritme ligt anders, je hoeft je niet elke dag door de files te wurmen."



DOMAINE DES AGNELLES PRAKTISCH

Aankomst

Deze B&B ligt in Villedaigne in het departement Aude (regio Languedoc-Roussillon). Je kunt ernaartoe via de Autoroute du Soleil A7 (Lyon) tot Orange, daarna richting Montpellier A9. Een andere optie is de A75 (Clermont-Ferrand). Op de A9 naar Perpignan neem je de afrit Narbonne-Sud (nr. 38). Reis je met de trein, neem dan de TGV tot in Narbonne. Met het vliegtuig ben je natuurlijk nog sneller ter plaatse. De vlucht van Charleroi naar Carcassonne, Perpignan of Montpellier duurt slechts anderhalf uur. Je kunt ter plaatse een auto huren.



Verblijf

Domaine des Agnelles telt twee kamers, één familiekamer en drie appartementen (met mogelijkheid tot *self catering*). Tarieven: van 75 euro per nacht voor een kamer (in voor- en naseizoen) tot 145 euro voor een familiekamer in juli en augustus. Bij deze prijzen is het ontbijt inbegrepen. De table d'hôtes kost 22,5 euro per persoon. Dit domein is het hele jaar door geopend.

Domaine des Agnelles

Route de Raissac 7

11200 Villedaigne

Tel. +33 4 68 90 45 35

E-mail: domaine@desagnelles.com

www.desagnelles.com

Oorspronkelijk diende het huis als schapenfokkerij.

eigen sfeer ademt en dat we het landelijke karakter telkens doorbreken met eigentijdse toetsen, een 'gekke slag' zeg maar: toffe kleuren, een verrassend meubelstuk, modieuze hebbedingen. Op die manier houden we het verblijf voor onze gasten boeiend. Zij brengen hier minstens een deel van hun vakantie door, waardoor de decoratie iets feestelijks moet uitstralen. In Nederland leidde Roger een brocante-meubelzaak, wat het ons makkelijk maakte de juiste adresjes te vinden om leuke meubels aan te kopen. Wat de inrichting betrof, kwamen we dus niet onbeslagen op het ijs."

Ochtendstond...

In een B&B die naam waardig is een van de topmomenten van de dag het ontbijt. Heerlijk traag wakker worden met de zon op je gezicht terwijl je geniet van allerlei heerlijkheden, het is misschien wel de essentie van je vakantie. Micky en Roger maken er een erezaak van die essentie in haar meest verrijnde vorm aan te bieden. "Elke gast kan 's ochtends van acht uur tot halfelf genieten van het ontbijt. We hebben daarvoor een grote 'ontbijt tafel' waar wel 25 mensen aan kunnen plaatsnemen. De gasten van de twee kamers en de familiekamer die volgend seizoen wordt geopend, nemen sowieso het ontbijt. Wie verblijft in de drie appartementen, kan in principe zelf voor het ontbijt zorgen, maar vaak zien we dat deze mensen onze ontbijtservice niet links laten liggen. Er komt dan ook heel wat op tafel: vers brood, heerlijk sinaasappelsap, zelfgemaakte confituur... Elke ochtend toveren we het ontbijt om in een ware feest-

maaltijd." En daar stoppen de gastronomische geneugten van Domaine des Agnelles zeker niet, zegt Micky: "Drie keer per week bieden we onze gasten ook een table d'hôtes aan. We vinden het immers zalig om zelf in de keuken aan de slag te gaan met de vele mediterrane ingrediënten die alles hier zo lekker maken. Natuurlijk hebben we daarbij veel aandacht voor de seizoenen en maken we alles af met een Italiaanse touch. Of we zelf onze gasten aan tafel vergezellen, hangt een beetje van de grootte van de groep af. Soms hebben we het te druk om zelf mee aan tafel te gaan. Maar dat is niet zo erg; uiteindelijk genieten onze klanten onder elkaar wel van het eten en van de gezellige sfeer. Ik kan je trouwens verzekeren dat het soms nogal laat durft te worden. Maar hoe zou je zelf zijn? In het Franse zuiden op een warme zomeravond genieten van het goede weer, dat typisch lome vakantiesfeertje en een glas uitstekende wijn, daar houdt toch iedereen van?"

Zalig aan het zwembad

De gasten van het Domaine des Agnelles (veel Belgen en Nederlanders, maar ook Fransen, Engelsen, Spanjaarden en Italianen) blijken inderdaad volbloed genietters te zijn. "Hoewel je hier in de regio enorm veel moois kunt ontdekken, zijn er toch nogal wat mensen die een hele dag languit aan het zwembad liggen te luieren. We begrijpen dat volkomen, uiteindelijk kom je vooral naar hier om eens compleet te ontstressen. Maar wie wil, kan een bijzonder mooie streek verkennen. Neem nu onze ligging in Ville-

daigne. Dat is maar een dorpje van zevenhonderd zielen, maar we liggen er wel middenin, waardoor je toch wat van het dorpsleven kunt profiteren. Anderzijds zie je aan de zijkant kilometers glooiende wijngaarden liggen, wat een enorm rustgevend gevoel geeft. Een ander groot voordeel aan Villedaigne is dat alle toppers op rijafstand liggen: Narbonne, Perpignan, Carcassonne, Montpellier, Béziers, het Pays des Cathares en de Pyreneeën zijn van hieruit makkelijk en snel te bereiken. Zelfs de Middellandse Zee ligt op maar twintig minuutjes met de wagen."

Gelukkig zijn

Zowat drie jaar na de opening van hun *maison d'hôtes* hebben Micky en Roger de smaak duidelijk te pakken. Op de vraag hoe hard ze Nederland wel missen, volgt prompt een 'niet'. Roger is duidelijk: "Op een schaal van 1 tot 10 bevindt onze heimwee zich op 1. Waarom zouden we terug willen keren? In Nederland leidden we ook een goed leven, maar hier is dat toch een beetje anders. Natuurlijk moeten we ook nu hard werken, maar je levensritme ligt anders, je bevindt je dicht bij de natuur en je hoeft niet elke ochtend en avond door de files te wurmen. Ook onze twee dochters van 8 en 9 jaar hebben het helemaal naar hun zin. Ze zijn goed op weg om echte Françaises te worden. Onder elkaar praten ze zelfs al Frans." ■

DE TOP 3 VAN MICKY EN ROGER

In en rond de Aude valt er heel wat moois te bezichtigen. Dit zijn de tips van Micky en Roger:

1. Carcassonne

"Als je in de buurt bent, moet je dit Unesco-werelderfgoed zeker gaan bewonderen. De ommuurde stad van de Cité is volledig bewaard gebleven. Je voelt gewoon de geschiedenis in de lucht hangen. In de zomer lopen er natuurlijk veel toeristen rond, maar dat draagt ook bij tot de gezellige sfeer."

2. Canal du Midi

"In de buurt van Béziers vind je niet minder dan negen sluisen die een verval van 30 à 35 meter moeten overwinnen. Heel bijzonder! Het hele Canal du Midi is bijzonder geschikt voor fietsers en wandelaars. Zo kun je kilometers langs het rustige water genieten van het goede Franse leven."

3. Curiosité de l'Auriol

"Een echte geheimtip! Op enkele kilometers van ons domein vind je dit weggetje. Waarom is dit zo bijzonder? Wel, van welke kant je die weg ook bekijkt, telkens lijkt het of die naar omhoog loopt. Maar dat is natuurlijk gezichtsbedrog. Het is zelfs zo curieus dat je wagen naar boven 'afdaalt' wanneer je de handrem loslaat. Dit wonder moet je dus gezien hebben!"

Ken je in Frankrijk zelf een uitmuntende B&B gerund door landgenoten? Stuur dan als de bliksem een mail naar kevin.devos@grande.be.